

Er zijn kinderen

Tekst: Anouk Saleming

Muziek: Bart van Rosmalen

Er zijn kinderen die je kunt lezen als een boek

Er zijn kinderen die met geen pen te beschrijven zijn

Er zijn kinderen die altijd iets anders doen dan wat je van hen vraagt deze kinderen zitten achterste voren juist op het moment dat jij vooruit wil

Er zijn kinderen die precies doen wat je ze vraagt deze kinderen zijn pas tevreden als jij tevreden bent

Er zijn kinderen die graag met potlood schrijven om alles uit te kunnen gummen zij beginnen, gummen uit, beginnen opnieuw, steeds weer opnieuw...

Er zijn kinderen die te hard willen zij zijn altijd twee stappen voor op de rest ze vallen met de deur in huis schaven hun knieën en hebben geen geduld

Er zijn kinderen die wat achter blijven op de rest zij dralen door het leven dromen vaak ook overdag zij hebben een extra hand nodig om hen op weg te helpen

Er zijn kinderen die overal vraagtekens bij zetten ze vinden het leuk om twijfel te zaaien zodat ze nieuwe vragen kunnen oogsten

Er zijn kinderen die voortdurend moeten laten horen dat ze er zijn woorden zijn voor hen een anker zonder de taal zouden ze zomaar af kunnen drijven van hun veilige haven

Er zijn kinderen die liever zwijgen soms maken deze kinderen de mooiste tekeningen waarmee ze meer vertellen dan ze ooit in woorden zouden kunnen

Er zijn kinderen die altijd dingen kwijt zijn hun werkjes, hun jas, hun geleerde woordjes ze hebben gaten in jaszakken, in handen en in hun geheugen

Er zijn kinderen die altijd dingen vinden ze vinden veertjes op straat, de mooiste schelpen, takjes, stenen... deze kinderen hebben schatten in hun jaszakken verstopt

Er zijn kinderen die geen veilig thuis hebben deze kinderen hebben een gejaagde blik kunnen nooit hun ogen laten rusten

Er zijn kinderen die zich overal thuis voelen

Er zijn kinderen die met lef geboren zijn het lijkt gewoon onder hun nagels te groeien en in het kraakbeen van hun oren, neus en knieschijven hoe groter ze groeien, hoe meer ze durven

Er zijn kinderen die zich dingen op de hals halen altijd maar dingen op de hals ze dragen hun problemen als kettingen hoe meer problemen hoe zwaarder de last

Er zijn kinderen die niets geloven wat ze niet met eigen ogen hebben gezien

Er zijn kinderen die alles geloven wat hen wordt wijsgemaakt

Er zijn kinderen die niet zomaar worden gezien ze zoeken altijd naar de hoogste punten, de lichtste plekken maar toch blijven ze in de schaduw staan

Er zijn kinderen die altijd worden gezien ze worden uitgenodigd op elk kinderfeestje worden als eerste gekozen bij de gym ze vangen altijd licht

Er zijn kinderen die geheimen met zich meedragen sommige geheimen zijn zwaar en kruipen het liefst op hun smalle schouders andere geheimen zijn licht en verstoppen zich in de twinkeling van hun oogopslag

Er zijn kinderen die altijd een mysterie blijven

Er zijn kinderen die geen woorden hebben ze wonen in een andere taal of in de stilte soms hebben ze helemaal niets om in te wonen geen letter

Er zijn praatjesmakers, er zijn dromers, er zijn grapjurken, boefjes, smeerkeesjes, druktemakers, spring-in-het-velds, er zijn opdondertjes die zich graag groter voordoen dan ze zijn er zijn grote denkers die zich liever klein houden er zijn slimmeriken, belhamels, buitenbeentjes, lachebekjes, wiebelkonten, fantasten, zeurkousen, twijfelaars, gangmakers...

Er zijn kinderen