

Slottekst | Wees een reiziger

Tekst van Anouk Saleming voor de afsluiting van het symposium, muziek van Bart van Rosmalen

Alle stappen van vandaag brachten ons
-wat later dan gedacht-
naar hier, naar dit moment
ik weet niet welke stappen jij hierna nog gaat maken
maar hier staan we
op de drempel van de toekomst
wat hebben we in de hand?
wat nemen we in de hand?
wat speelt er door onze hoofden?
hoe kunnen onze harten blijven kloppen voor goed onderwijs?

Laten we elkaar uitnodigen om ruimte te maken voor diversiteit
Laten we naar de yin en de yang kijken van technologie
en het 'ik' versterken
Laten we oefenen
diep luisteren
tot het ons gelukkig stemt
als de akkoorden van de zee
Laten we leren van de jonge generatie
vitaliteit op het spel zetten
precies zijn op de vorm en de grens
de vrijheid zoeken
Laten we niet wachten tot de vraag komt
of de vragen op het kaartje achter de rug van Tom klinken
maar laten we zelf de moed vinden
om ongevraagd de wereld in te stappen
stuur elkaar met meer vragen naar buiten
dan waarmee we binnen kwamen
Laten we het goud in de wereld bevrijden
Laten we beginnen
de morgenstond heeft goud in haar mond
elke dag is een nieuw begin
Laten we nomaden zijn
rond zien in de wereld
luisteren naar alle talen
zingen in alle talen
elk lied gaat uiteindelijk over de liefde
Laten we reizigers zijn

Wees een reiziger

Wees een reiziger
sla nieuwe wegen in
kies straten uit die je nog niet eerder liep
open onbekende deuren
praat met vreemden
sleep geen onnodige dingen met je mee
maak je handen leeg om te klimmen op muren, bergen en in
bomen
kijk verder dan je neus lang is
spring in het diepe of hoger dan je de lat legt
maar spring

Wees een reiziger
zeg 'nee' als je de afloop kent
zeg 'ja' als je nieuwsgierig wordt
raap de mogelijkheden bij elkaar
stop ze in je broekzak als proviand voor onderweg
kies met je hoofd
of met je hart
kies zonder aarzelen
blindelings, rücksichtslos
maar kies

Wees een reiziger
waai met alle winden mee
loop in zeven sloten tegelijk
raak steeds verder van huis
laat jezelf verdwalen
let niet op de tijd, let nooit op de tijd
blijf langer dan gepland
en vertrek voordat iets onwrikbaar vastligt
fluit dans lach en eindig altijd met een vraag
zullen we?