

Wijzen naar de sterren

Tekst van Anouk Saleming n.a.v. de lezing van Gert Biesta,
muziek van Bart van Rosmalen

De mens kan aangesproken worden
door iedereen
ook door een volgende man op leeftijd
De mens kan een appèl ontmoeten
niet alleen een appèl op ons handelen
ook op ons oordelen
een oor-deel
-een deel voor het oor-
is belangrijk in een wereld die niet wil luisteren

Onderwijs heeft zich vanaf de Grieken ontwikkeld
van een plek om jezelf te verbeteren
naar kunnen lezen
naar zelf durven denken
richting gelijke kansen
Maar we dreigen om te vallen
we staan scheef
als we alleen bezig zijn
met onze score in PISA:
met basisvaardigheden, regelgeving, protocollen...
PAS OP!

Maar een geheven vingertje heeft geen kracht
tenzij we naar de sterren wijzen
Kijk, daarboven, daar is de vrije ruimte!
daar vallen sterren als wensen uit de lucht
daar is alles mogelijk
daar weigert Rosa Parks zich aan regels te houden

De menselijke vrijheid is ons grootste goed
we moeten helpen de kinderen in balans te brengen
ze afschermen van te krachtige invloed van buiten
en te krachtige invloed vanbinnen
We moeten ze helpen herinneren
een vrij mens in de wereld te zijn
We moeten aankloppen
bij hoofd en hart
en vragen:
hallo? is daar iemand?
niet jij zelf
maar een zelf
De vraag is niet wie we zijn
maar hoe we zijn
hoe houden we balans in een wereld die nog schever staat
dan de regeltoren van PISA?
De wereld zuigt en trekt en belooft ons dingen
die niet waargemaakt kunnen worden
Laat je niet verleiden verlangens te kopen
Laat die ver-leiding
die ver-langens
ver weg
en koester wat dichtbij is
Ieder mens heeft een binnenwereld
een gemoed dat stoffering behoeft
hoe ziet jouw innerlijk behang eruit?
hoe richt je de kamers in van je hart?
wat wordt er zichtbaar
als iemand, of de wereld, bij jou aanklopt?
je ziel?
je zijn?
Laten we risico nemen
een prachtig risico
zonder garantie op succes
waarin we kinderen helpen verschijnen in de wereld
door het 'ik' van de leerling
in het spel te brengen
Laten we deuren openzetten
deuren naar onszelf
en naar de wereld
elke deur die opengaat
biedt ruimte aan:
meer vrijplaats
meer vrije tijd
meer vrijheid
Laten we vooruit leven
en achteruit begrijpen
Laten we onderwijzen
wijzen
naar elkaar
naar de wereld
naar de sterren
naar de mogelijkheden
Kijk
een bonk klei
het kan nog van alles worden